

PENISDROMEN

Enkele jaren geleden kreeg ik een telefoontje van een man. Hij vond het bijzonder vervelend om iets te vragen via de telefoon. Hij vond dat zo onpersoonlijk en wou een afspraak.

Op het afgesproken moment kwam hij bij mij thuis in mijn studio : een charmante nette heer in een elegant kostuum. Het was duidelijk dat hij niet zo goed wist hoe hij aan zijn verhaal moest beginnen.

« Ik weet wel dat je gespecialiseerd bent in erotische fotografie maar ik weet niet of je DIT wel zal willen doen ? », vroeg hij schoorvoetend.

Ik hoorde in zijn stem zowel twijfel als hoop. Hij wist blijkbaar niet zeker of hij wel aan het juiste adres was.

Maar ik was wel ECHT nieuwsgierig !

Ik wou hem op zijn gemak stellen , ik wou zijn verhaal kennen en zei :

« Vertel maar ! Niks menselijks is me vreemd » »Maar hou er wel rekening mee dat ik fotografe ben ! »

Weet je, ik ben namelijk altijd op mijn hoede als zo iets gevraagd wordt. Je weet per slot van rekening nooit wie er voor je staat !

En hij begon zijn verhaal ...

Hij vertelde me dat hij binnenkort de 25ste huwelijksverjaardag met zijn vrouw zou vieren. Hij had daarvoor – zonder haar medeweten - een weekend in een romantisch hotel geboekt in de Ardennen. Daar wou hij haar een heel, speciaal geschenk geven. Voorzichtig en aarzelend vroeg hij :

« Mijn vrouw vindt mijn penis nogal belangrijk, dus ik zou iets willen doen rond mijn penis. Vindt ge dat nie raar ? »

Ik had een paar jaar daarvoor in Assenede, voor het kunstfestival (Art)senede, deelgenomen aan het festival *Moules Erotique* , een hommage aan Marcel Boodthaers, en toen ook vrouwelijke, erotische stilleven gemaakt. *Die foto's zijn daar te zien.* Ik toonde die hem die en er verscheen een opgeluchte glimlach op zijn gezicht.

- Ja, dat is het ! maar dan met mijn penis centraal. We zitten op dezelfde golflengte !!”

Voor de verdere uitwerking van deze opdracht vroeg ik hem op papier te zetten wat er zo typisch was aan zijn relatie met zijn vrouw.

Weet ge, als fotografe en zeker met die erotische fotografie treedt je binnen in de diepere gevoelswereld van anderen. Mensen zeggen vaak dingen die ze niet aan anderen durven te vertellen.

Toch moet ik toegeven dat dit voor mij de eerste keer en tot nu toe de laatste keer geweest is dat ik zo'n opdracht kreeg.

Een paar dagen nadien ontving ik een mooie brief waarin hij schreef :

Geachte mevrouw, Beste Hilde,

Gelieve hierbij, zoals afgesproken tijdens ons onderhoud, enkele ideeën te vinden voor de eventueel aan te nemen poses. Deze scenario's kunnen veranderd, aangevuld of gewijzigd worden naar uw goedgevallen. De vrouwelijke kijk op een mannenlijf is essentieel. Daarom dacht ik er goed aan te doen u een korte beschrijving te laten worden betreffende onze leefwereld.

En als PS :

U kunt me steeds bereiken op het werk. Gelieve tot op het 25-jarig huwelijksfeest geen contact op te nemen thuis. Dank U!

Bij deze brief zat een bijlage met een lijst van ideeën, welke hij « Penisdromen » had genoemd. Het was een soort scenario voor de fotosessie maar ik mocht mijn eigen creativiteit de vrije loop laten. Het was duidelijk iemand die goed kon schrijven, die goed zijn gedachten op papier kon zetten

Op deze lijst stond oa. :

Idee nr. 1 :

Mijn vrouw houdt van tekenen en schilderen. We kunnen iets doen met potloden, veren, een schilderspalet, penselen of bodypainting ?

Idee nr. 2 : Mijn vrouw draagt steeds haar gouden ketting met gouden penishanger.

Verder las ik de voorkeur van zijn vrouw voor de witte roos, voor parfums en bestuiving, voor juwelen en kaarsverlichting, voor de smaak van de passievruchten ...

Maar wat met het meest opviel was het laatste idee nl.

Idee nr. 5 : Mijn vrouw houdt van zeevruchten.

Ook de ingrediënten werden vermeld : twee kreeftjes, oesters mosselen, coquillages, zeester, algen, peterselie, saladeblaadjes.

De vrijdag erna stond hij aan mijn voordeur met al zijn attributen : een zak vol verse zeevruchten, juwelen, champagne. Ikzelf had voor de goudverf gezorgd.

Nog voor we begonnen met de fotosessie begon ik hem nog eens de les te spellen.

- Ik ben professioneel fotografe, je moet van mij dus niets meer verwachten hé !!

Ja, ik blijf toch altijd op mijn hoede want sommige mannen krijgen tijdens de fotosessie een erectie en suggereren of willen dan meer.

Wel die fotosessie heeft de ganse namiddag geduurd en hij heeft gans de namiddag met een kanjer van een erectie gelegen.

Hij is heel braaf en stil geweest. Hij moest wel! Hij was het object.

Na het ontwikkelen van de foto's heb ik een album gemaakt met daarin de beste foto's. Het weekend daarna is hij vertrokken met zijn vrouw naar de Ardennen en daar heeft hij de zaterdagavond zijn origineel geschenk gegeven.

Ik had hem wel verteld dat ik enorm nieuwsgierig was naar de reactie van zijn vrouw en daarom had ik hem gevraagd om iets te laten weten. Wel, de zondagmorgen reeds kreeg ik een telefoontje waarbij hij vertelde dat hij enorm succes had gekend met zijn geschenk en dat ze zowaar de ganse nacht hadden gevreeën.

Sindsdien kan ik niet meer op dezelfde manier naar een zeevruchtenschotel kijken. Ik kan niet meer op dezelfde destructieve manier een kreeft verorberen want keer op keer denk ik aan die foto die door verliefde man aan zijn vrouw geschonken is na 25 jaar huwelijk.